

Paul Kieviet kent Wycliffe al langer. Het Bijbelvertaalwerk kwam nog meer bij hem onder de aandacht toen zijn neef Paulus-Jan werd uitgezonden. "Vorig jaar besloten we om Wycliffe te gaan steunen via ons bedrijf XSARUS. We doen dat omdat we denken dat het vertalen van de Bijbel van groot belang is voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk."

≡ Voor ondernemers

Bent u ondernemer? Wereldwijd zijn er nog honderden projecten die ondersteuning nodig hebben. Adopteer bijvoorbeeld een Bijbelvertaal- of alfabetiseringsproject. Mail naar marco_vandeweerd@wycliffe.org voor meer informatie.

"De Bijbel is van levensbelang. Voor iedereen."

Vertel eens wat meer over jullie bedrijf?

"Tijdens onze studietijd richtten mijn broer Daniël en ik XSARUS op. Dat was in het jaar 2000, op de top van de internetbubbel. Het bouwen van websites was onontgonnen terrein, een mooie kans voor startende ondernemers. In de loop van de jaren zijn we ons gaan richten op het bouwen van webshops en webapplicaties. We begonnen met z'n tweeën op een zolderkamertje. Inmiddels hebben we een eigen kantoorpand in Middelharnis en 40 medewerkers."

Welke invloed heeft je christen-zijn op jou als ondernemer?

"XSARUS is geen christelijk bedrijf. Ik denk dat christelijke ondernemingen ook niet bestaan. Wel werken er om verschillende redenen veel christenen bij ons. In de manier waarop we werken staat centraal dat we betrouwbaar en menselijk handelen. Nu ik er zo over nadenk is onze bedrijfs-cultuur wel gebaseerd op christelijke waarden, zowel impliciet als expliciet. Maar ik hoop dat juist de manier waarop we handelen uitstraalt dat we ons willen laten leiden door God."



Wat betekent de Bijbel voor jou persoonlijk?

"De Bijbel is het boek waarin God zich openbaart aan mensen, Hij maakt zich bekend. Die ontdekking is een hele bijzondere ervaring. Het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus maakt de Bijbel een boek van levensbelang; voor iedereen, altijd en overal!"

Kijk voor meer informatie op: www.xsarus.nl «